

In deze goed gebleven vallei,  
Genoemd « de vallei van de vrede », is het goed om te  
leven ...

## Thuin, waar er goed gegeten wordt!

### La taverne de l'Auberge de l'Abbaye

Een mooie omgeving en aangenaam terras voor deze recent vernieuwde herberg. De schotels van vleeswaren en gegrilde groenten zijn om van te smullen

### La Brasserie de l'Abbaye

In het hart van de overblijfselen van de cisterciënzerabdij, in de oude stallen, biedt de taverne een lokale keuken op basis van onder andere het door hen gebrouwen bier.

### La Guinguette

Mooie terrassen aan de oever van de Samber. Een plaats om gefrituurde spiering of een "americain minute", een "escaveche" of andere typische café-restaurant gerechten te proeven. Familiale sfeer met een open haard om zich in de winter, na een wandeling, op te warmen.

### Le Bief du Moulin

Sympathieke restaurant-taverne voor families, een kok die reeds 20 jaar aan het fornuis staat en met zijn streekkeuken zelfs de lokale mensen verleidt. Uitstekende wildgerechten in het seizoen.

### Les Caves de l'Abbaye

De kelders van de abdij zijn het decor van dit restaurant, hier is de sfeer romantisch en intiem. Een afwisselende en aantrekkelijke kaart met gulle brasseriegerechten.

### Le café Leblon

Bar, terras langs het water, frituur, speelplein, de ideale plaats om met de kleintjes een halte te maken! Pluspunt: boottocht op de Samber.

### Le Bois Joli

Aan de rand van het water en het bos, groot terras, een rustgevende sfeer met lekkere streekgerechten.

## Thuin, on y dort bien !

### L'Hôtel de l'Auberge de l'Abbaye

Het hotel biedt u 6 volledig vernieuwde dubbele kamers in een oude inkom van de abdij met een uitzonderlijk zicht op de site van de abdij.

### Thudi-nids en bulles

Een unieke ervaring om met zijn tweeën te beleven: een buitengewone nacht naast de abdij van Aulne. In een warme bubbel gewiegd worden door het zachte gefluister van de rivier.